

Het Emelwerda College

Hallo, ik ben Matheo, elf jaar oud en ik ga je wat vertellen over het Emelwerda College. Ik zit nu in de brugklas in de klas 1HV3.

Introductiedagen

Tijdens de introductiedagen (de eerste twee dagen met uitleg over deze school) deden we allemaal activiteiten om de school en elkaar beter te leren kennen. Met gym probeerden we bijvoorbeeld om de namen van elkaar te onthouden en na die gymles kende ik alle namen van iedereen uit de klas. En we deden ook nog een speurtocht om de school een beetje te verkennen. Aan het einde van de tweede dag aten we gezellig patat met een snack.

Eerste dagen op school

Toen ik hier voor het eerst was vond ik het best spannend maar toch ook wel weer leuk. Ik maakte vrienden met een paar andere jongens uit de klas. Daarmee deed ik ook de opdrachten tijdens de introductiedagen.

Sfeer in de klas

De sfeer in de klas nu is erg gezellig. Je zit nooit alleen in de pauze en we hebben ook een groepsapp waar (bijna) iedereen in zit.

Lessen op school

De lessen hier op school duren vijfenveertig minuten, Maar door corona hebben we een bellensysteem waardoor het soms iets later begint:

- ✚ Bij de eerste bel lopen de docenten.
- ✚ Bij de tweede bel lopen de leerlingen.

We hebben ook andere lessen dan op de basisschool zoals:

- ✚ Mens en Techniek
- ✚ Wiskunde
- ✚ Biologie
- ✚ Digitale Geletterdheid
- ✚ De talen: Nederlands, Frans en Duits.

Leukste op school

Het leukste hier op school vind ik de pauzes. Je hebt veel plekken waar je kunt pauze houden, zoals in de kantine (daar kun je ook eten kopen), buiten of bij de groene banken bij de receptie.

- 1) Wees jezelf, want dan laat je zien wie je zelf bent en dan maak je ook sneller vrienden.
- 2) Probeer ongeveer 10 minuten voordat de eerste les begint op school te zijn, dan kun je nog even rustig zitten.
- 3) Zie je op je rooster dat je een toets hebt die week, probeer dan ruim van tevoren te leren.